

Förbön, första januari 2025, på den årliga *Världsdagen för fred*

Kära församling, i sitt budskap på *Världsdagen för fred* publicerad idag skriver påve Franciskus att under detta jubileumsår behöver vi omvända oss, genom att erkänna våra överträdelser, be Gud om förlåtelse och hjälp att tillsammans med Honom bygga Hans rike, det som redan är här och kommer att bli. I tillit ber vi till Gud:

1. För kyrkan: Att hon blir ett ljus i världen som lyser upp varje persons och varje nations hjärta, och att detta ljus leder till Jesu fridsamma hjärta.
Herre, hör vår bön.
2. För nationer: Att de samarbetar med varandra för att skapa världsfred och försonande lösningar som leder till fredlig samlevnad mellan alla folk och nationer.
Herre, hör vår bön.
3. För världens makthavare: Att de accepterar påven Franciskus uppmaning att avskriva fattiga länders skulder, respektera människolivets värdighet från befruktning till naturlig död, och skapa en global fond för att utrota hungern i världen.
Herre, hör vår bön.
4. För mänskligheten: Att vi uppriktigt utvecklar medkänsla för alla varelser på jorden och med hela skapelsen, såsom du avsåg sedan tidernas begynnelse.
Herre, hör vår bön.
5. För vår församling: Att vi under detta jubelår fördjupar vår tro, stärker gemenskapen och ökar vårt engagemang för de utsatta och behövande i vår närhet.
Herre, hör vår bön.
6. För var och en av oss: Att vi blir ditt kärleksfulla ljus för att ingjuta frid, skapa försoning och fred där oenighet råder i våra liv, i hemmet samt i samhället.
Herre, hör vår bön.

Gud vår fader, du har givit oss livets gåva och skänkt oss allt det vi behöver att leva ett gott liv i gemenskap med dig. Förlåt oss när vi har vänt oss från dig och missbrukat dina gåvor i vår själviskhet. Under detta jubileumsår hjälp oss på nytt att omvända oss, så att vi blir värdiga att kallas dina barn. Om detta ber vi genom din son, Jesus Kristus, som lever och råder i evigheters evighet. Amen.