



"Saliga de tjänare som väntar på sin Herres ankomst" (Jfr Luk 12:38)



PETER FRESMAN S.J.

*** 27 september 1931 i Bremen, + 20 juli 2023 i Berlin)**



Peter Fresman föddes den 27 september 1931 i Bremen där han också växte upp. Familjen hade rötter i det katolska Münsterland i Westfalen - en trakt Peter Fresman alltid känt sig befreundad med.

Direkt efter studentexamen, 1951, inträdde han i Jesuitorden och genomgick den klassiska ordensutbildningen: noviciat, juniorat, samt filosofi- och teologistudier i München respektive Frankfurt.

Efter prästvigningen och ännu ett utbildningsår i Dublin kom P. Fresman 1963 till Sverige, enligt sin egen önskan. Erfarenheten av att ha växt upp som troende katolik i "diasporan", det lutherska Bremen, gjorde att han nu ville göra en insats för kyrkan i Sverige.

Peter Fresman var kaplan och ungdomspräst i S:ta Eugenia 17 år. Först i kyrkan på norra Smediegatan, sedan i vår provisoriska kyrka vid Drottninggatan. År 1972 flyttade han till Uppsala för att bygga upp S:t Lars församling. Det lilla kapellet på S:t Johannesgatan hade blivit för litet för det växande antalet katoliker. Genom P. Fresmans insatser som kyrkoherde byggdes

den nya kyrkan vid Fyrisån och Uppsalakatolikerna fick ett nytt andligt hem.

Efter avslutad tjänst som kyrkoherde i Uppsala reste Peter Fresman, 1986, till Chile och Mexiko. Det blev ett sabbatsår som lämnade djupa andliga spår hos honom. Resan blev ett äventyr i sig. Han reste nämligen till Latinamerika med fraktbåt, tåg och buss.

Tillbaka i Sverige blev P. Fresman 1987 ansvarig för själavården i Stockholms nordvästra förorter som då tillhörde S:ta Eugenia församling. Han byggde upp en kapellförsamling med kyrka och församlingscentrum, dagens Heliga Trefaldighets Församling i Järfälla.

År 2001 återvände P. Fresman till S:ta Eugenia. Under många år hade han det viktiga uppdraget att vara jesuit-kommunitetens ekonom. Han var också ansvarig för söndagsmässorna på Marielund stiftsgård. Frågor ang katolsk tro besvarade han på www.frageprasten.nu.

Augusti 2020 flyttade. Peter Fresman till ordens hem för äldre medbröder i Berlin-Kladow. Där somnade han i torsdags, den 20 juli 2023, fridfullt in. Jordfästningen kommer äga rum i Berlin.

Vår församling har anledning att vara mycket tacksam för den stora insats som Pater Fresman har gjort här i landet och i synnerhet i vår församling. Låt oss i bönen och i våra samtal tacksamt komma ihåg honom och be Herren att vedergälla honom allt det goda han har gjort.

R. I. P.

Må han vila i fred!

Stefan Kartman SJ
Stefan Dartmann S.J.

Superior och vik. kyrkoherde

De biografiska uppgifterna sammanställts av Ch. Herrmann S.J. med anledning av P. Fresmans 80-årsdag (se Eugeniabladet 2011).