

HELIGA ELISABETH

Faluflickan som blev helgon



Heliga Elisabeth Hesselblad

1870–1957

Den 5 juni 2016 helgonförklarades Maria Elisabeth Hesselblad av påve Fransiskus på Petersplatsen i Rom.

Flickan som vuxit upp under enkla förhållanden här i Falun, blev i det ögonblicket Sveriges andra kanoniserade helgon efter Heliga Birgitta. Heliga Elisabeths helgondag är den 4 juni, då en särskild mässa kan firas över hela världen i hennes namn.

Flera utmärkelser föregick kanoniseringen. 1948 tilldelades Moder Elisabeth Malteserorden av första klassen. Några år senare, 1955, utnämnde Gustaf VI Adolf henne till kommandör av Nordstjärneorden. Postumt fick hon av israeliska staten utmärkelsen Rättfärdig bland folken. Hon hade gömt judiska flyktingar i klostret i Rom under andra världskriget.

Trots en svår sjukdom i unga år och ett varsel om förtidig död, blev hon nästan 87 år gammal och ägnade större delen av sitt liv åt Gud och att i hans namn aktivt hjälpa sina medmänniskor. Hon förnyade Birgittaorden, och i sin öppna klosterform med gästhem välkomnar systerarna gäster att bo kortare eller längre tid, i Sverige och runt om i världen. I Sverige finns klostren i Djursholm och Falun, Trondheim i Norge, Åbo i Finland, Maribo i Danmark, Tallinn i Estland. Birgittasystrarna i Vadstena hör numer till den medeltida Birgittaorden.

Fotot är från den oljemålning som finns på Birgittagården och skänktes av den irakiska konstnären Nejib Alsaigh.

Heliga Elisabeth Hesselblad: Bed för oss alla i Din barndomsstad Falun och i Ditt älskade barndomslandskap Dalarna!

Med tacksamhet riktar vi oss till Falu kommun och dess Kulturförvaltning, som bistått med utrymme, engagemang och kunskaper till denna Utställning om Heliga Elisabeth Hesselblad, Sveriges andra helgon, en utställning som vi hoppas fördjupar kunskapen om en mirakulös livsväg, som en liten faluflicka

sökte sig fram på från barndomstiden i Falun via New York till Birgittahuset i Rom.

För mig har det varit en glädje att få bidra med de kunskaper och material jag samlat sedan mitt första trevande ekumeniska föredrag jag hade om Moder Elisabeth Hesselblad på Kristinegården

i februari år 2000. Jag fick förmånen att delta i saligförklaringen på Petersplatsen i Rom 9 april 2000. 40 000 var samlade där och jag insåg hur stor denna händelse var särskilt för Falun.

Under min yrkestid som rektor på Komvux hann jag inte med så många tillfällen att hålla föredrag om Heliga

Elisabeth av Falun, men som pensionär har jag kunnat disponera tiden bättre. I år fyller också Den Gode Herdens katolska kyrka på Daljunkargatan 15, femtio år.

Bo Hellman
Falun 21 mars 2023



birgittasystrarna.se



sanktakatarina.se

