

## **Liturgiska notiser**

En av mässorna i församlingar och andra gemenskaper söndagen den 25 juli kan ägnas åt att fira världsdagen för mor- och farföräldrar och äldre.

För att ge äldre möjlighet att delta kan man särskilt denna dag försöka anordna transport för dem som inte kan ta sig till kyrkan på egen hand.

Under gudstjänsten kan ungdomar i församlingen eller gemenskapen läsa upp den Helige Faderns budskap till mor- och farföräldrar och äldre.

Den 25 juli och dagarna närmast före och efter kan särskilda gudstjänster för världsdagen äga rum på sjukhus och andra vårdinrättningar för äldre. I möjligaste mån – och inom ramen för myndigheternas anvisningar med anledning av pandemin – bör andra församlingsmedlemmar involveras, så att gudstjänsten blir levande.

Kollekten på världsdagen kan gå till att stödja projekt för att hjälpa fattiga äldre.

## **Kyrkan allmänna förbön (förslag)**

**Man kan använda följande så som man finner lämpligt.**

För kyrkan: att hon varje dag får förmedla livets bröd och frälsningens ord.

Att ingen behöver sakna kroppslig föda eller det hopp som har sin grund i tron.

För påven Franciskus och hans tjänst.

Så ber vi dig, Herre.

För alla (oss) äldre: att de (vi) kan leva på ett sätt som är värdigt den kallelse de (vi) har fått, med ödmjukhet, vänlighet och generositet.

Att deras (vår) svaghet aldrig hindrar dem (oss) att vara starka i kärleken att ge tröst åt fattiga och ensamma och vara ett stöd för de unga.

Så ber vi dig, Herre.

För alla unga: om ett vaket sinne för hungern efter bröd och hungern efter fred i världen.

Att de aldrig tappar modet när de tänker på hur begränsade resurser de har.

Att de är lyhörda för Guds kallelse att vara till hjälp för andra.

Så ber vi dig, Herre.

För dem av oss som är mor- eller farföräldrar:  
att vi får den visdom som gör att vi är till hjälp i våra familjer.  
Att vi får nåden att se hur vi kan förmedla trons skatt vidare  
till kommande generationer.  
Så ber vi dig, Herre.

För alla äldre som är ensamma  
och längtar efter mänsklig närhet och ömhet.  
Låt ingen behöva leva ensam och isolerad.  
Sänd en ängel att besöka dem  
och låt dem känna att Jesu löfte gäller dem,  
löftet ”Jag är med er alla dagar.”  
Så ber vi dig, Herre.

Om hälsa åt alla sjuka  
och att pandemin får ett slut.  
Låt ingen lämnas utan hjälp  
och låt vård finnas för alla,  
särskilt i de fattigaste länderna.  
Så ber vi dig, Herre.

Fyll oss alla, både gamla och unga,  
med insikten att vi har fått en och samma kallelse,  
*en tro, ett dop.*  
Hjälp oss att med vårt sätt att leva  
bidra till fred, gemenskap och vänskap.  
Så ber vi dig, Herre.

Vi minns särskilt alla äldre i vår församling och i vår stad  
som under de gångna månaderna har dött till följd av pandemin,  
alldeles särskilt dem som dött ensamma.  
Ta emot dem i ditt rike,  
fridens och barmhärtighetens rike.  
Så ber vi dig, Herre.

*(Man kan nämna namnen på avlidna och eventuellt tända ett ljus för var och en.)*

Du som hör våra böner,  
välsignad är du  
nu och alltid och i evighet.  
Amen.