

Andra läsningen

Ur en predikan av den helige biskopen Cæsarius av Arles.

(Sermo 159.1, 3–6: CCL 104, 650, 652–654)

Hur skall man följa Kristus?

Det låter hårt, mina kära bröder, och det tycks vara något tungt, detta som Herren befäller i evangeliet, när han säger: *Om någon vill gå i mina spår, då måste han förneka sig själv.* Men detta är inget hårt, det som han befäller, han som hjälper till så att det som han befäller kan genomföras.

Man skall förneka sig själv och ta sitt kors och följa Kristus. Vart skall man följa Kristus, om inte dit han har gått före? Vi känner honom, han har uppstått, han har uppfarit till himlen: dit skall vi följa honom. Det finns inga skäl att förtvivla: han har gett oss löftet, men inte för att människan förmår något. Himlen var fjärran från oss innan vårt huvud gick före oss till himlen. Varför skulle vi tvivla på att vi kan komma dit, om vi nu är lemmarna på den kropp vars huvud han är?

Och varifrån skall vi följa honom? Här på jorden ansätts vi av mycken rädsla och smärta. Låt oss följa Kristus dit där den högsta lyckan finns, den högsta friden, den eviga tryggheten. Men den som vill följa Kristus bör höra vad aposteln säger: *Om någon säger sig bli kvar i Kristus, då måste han vandra som han vandrade.* Vill du följa Kristus? Var ödmjuk, som han var ödmjuk. Förakta inte hans ödmjukhet, om du vill nå upp till hans upphöjdhet.

Vägen är stenig, eftersom människan har syndat. Men den är rak, eftersom Kristus genom sin uppståndelse har trampat den, och denna trånga stig har han gjort till en kunglig farväg. Man springer med två fötter på denna väg, det vill säga med ödmjukhet och kärlek. Alla älskar upphöjelsen, men ödmjukheten är första steget dit. Varför sträcker du fram foten längre än du förmår? Du kommer att trilla, inte stiga högre. Börja med första steget, ödmjukheten, så har du redan stigit högre.

Därför sade vår Herre och Frälsare inte bara: *Han måste förneka sig själv* rätt och slätt, utan han tillade: *och ta sitt kors på sig och följa mig.* Vad betyder det att ta sitt kors? Han skall uthärda alla besvär. Så skall han följa mig. När han börjar följa mig genom att ta efter mitt sätt att leva och lyda mina bud, då får han många som säger emot, många som lägger hinder i vägen, många som inte bara skrattar ut honom utan också förföljer honom. Och detta inte bara från hedningarna, som står utanför kyrkan, utan också från sådana som tycks finnas inom dess kropp men står utanför den genom sin ondska, sådana som berömmar sig av det kristna namnet men hela tiden förföljer goda kristna. Sådana finns bland kyrkans medlemmar, precis som onda vätskor finns i kroppen. Om du därför vill följa Kristus, ta då genast på dig hans kors: stå ut med de onda, fall inte till föga.

Om vi alltså vill uppfylla det som Herren sade: *Om någon vill följa mig, skall han ta sitt kors på sig och följa mig,* då skall vi försöka uppfylla det som aposteln med Guds hjälp sade: *Om vi alltså har föda och kläder, skall vi vara nöjda.* Annars kan vi, om vi är för angelägna om att utöka vår jordiska egendom och bli rika, falla för djävulens frestelse och snara, de många onyttiga och skadliga önskingarna, som störtar människan i fördärv och undergång. Från denna frestelse måtte Herren värdigas att befria oss med sitt beskydd.

Responsorium

Jfr Ps 45:15–16, 5

R. Jungfrur, hennes väninnor, följer henne, de leds in till konungen. * Under glädje och fröjd förs de fram.

V. Drag ut i din strålande skönhet, gå fram och ta riket i besittning. * Under glädje ...

Slutbön

Allsmäktige evige Gud, du som gjorde den heliga Katarina till en okuvlig martyr och föredöme för ditt folk, låt oss på hennes förbön stärkas i tro och uthållighet och utan att förtrötts kämpa för din kyrkas enhet. Genom din Son ...