

## Min dag i coronatider

### Walburga Habsburg Douglas, fd. riksdagsledamot, ordförande i Svenska Paneuropaföreningen

Ekensholm, första majsöndagen

De av er som känner mig minns väl att jag brukar vara ganska aktiv, men då jag för tillfället inte har något körkort, så blir det mest i hemmet.

I början av pandemins härjningar kom jag över en artikel i Katolskt Magasin med länkar till streamade mässor på olika språk, men särskilt även med länkar till Påvens morgonmässor från kapellet i Casa Santa Marta, som streamas och kommenteras i Youtube-kanalen av Vatican News.

Jag började läsa vidare och fann att det från början, strax efter påvevalet, funnits en idé att streama hans dagliga mässor, något som Påven då emellertid motsatte sig. Nu blev det dock helt annorlunda efter att ett flertal länder stängt ner kyrkorna under lockdown. Vatican News har nu börjat streama och kommentera på tyska, engelska, franska, spanska, och alla språk som har redaktioner på Vatican News.

Själv började jag titta och antog först att det gällde dagliga mässor med Påven under fastetiden. Men efter påsken fortsatte Påven hålla mässorna offentliga för internetanvändarna, idag var det mässa nummer 53, och han skall fortsätta med sina offentligt streamade mässor så länge Italien och Vatikanen är under lockdown.

Allt detta är ju för mig helt fantastiskt, förutom att mässorna börjar kl.07.00. Visst ligger de efteråt på Youtube, men det känns som fusk och skall endast användas om jag försover mig, och detta har ännu inte hänt.

Jag har faktiskt ett litet problem på grund av min förlamade hand, då det tar det mig så där 80 minuter att bli klar på morgonen. Och då det skulle kännas ohövligt att komma för sent är jag varje morgon installerad framför datorn redan 06.30, vilket betyder att jag går upp klockan 05.15.

I och med att mässorna ger väldigt mycket energi för dagen, och det är en bra början på dagsverket, har jag skrivit ganska många poster om påvemässor på Facebook. Genom detta har jag fått en rad vänner som också börjar dagen med

mässan, så mellan 06.15 och 07.00 chattar vi och jag kollar att alla är där och mår bra. Det hela känns lyckat och nyttigt, och det är en positiv effekt av coronaisoleringen.

Skulle ni ha frågat mig för ett år sedan om jag kunde tänka mig att gå upp varje morgon redan kl.05.15 hade jag varit tveksam. Men nu har jag vant mig och gläds varje dag när kommentatorn slutar med att säga: och om ni har lust hörs vi imorgon klockan 07.00.

Samtidigt måste jag få säga att jag blir arg när man läser kritik att Påven inte gör tillräckligt. Han gör så mycket när han låter oss bli delaktiga i hans morgonmessa. I början av mässan berättar han i vilken intention han firar mässan, som till exempel för vårdpersonalen, för dem som är ledsna, politikerna, Europa, arbetarna, familjerna, dem som har ångest, och efter evangeliet predikar han kort och kärnfullt. Jag kan bara be er alla att sätta på datorn tidigt på morgonen, det känns fantastiskt!

Med påven Johannes Paulus II:s 100 års dag som firas på måndag den 18 maj avslutas de dagliga streamade mässorna från Casa Santa Marta.

Walburga Habsburg Douglas.