

Maria, Guds Moders högtid

S:t Petri, Malmö, 1.1.2020

Sedan den 1 januari år 2000, då vi firade det heliga året, har vi glädjen att få inleda det nya året här i S:t Petri, i Malmö. Vi behöver Guds speciella välsignelse när vi börjar ett nytt år. Därför läser vi alltid den första läsningen ur Fjärde Moseboken om hur Aron ber Herren om att välsigna och bevara folket och låta sitt ansikte lysa över oss och ge oss sin frid. Vi behöver verkligen Guds välsignelse för att detta år skall bli ett gott nytt år, ja, ett ännu bättre nytt år. ”Låt oss också under detta nya år få leva burna av Marias förbön”, bad vi i mässans början. Det är ingen tillfällighet att vi får fira årets första dag som Guds Moders högtidsdag. Nådens verk tog sin början i Maria, som vid bebådelsen bejakade sitt uppdrag att få föda Frälsaren till världen. I henne ser vi hur vi kan ta emot Jesus i vårt liv och låta honom frälsa och helga oss. Det kristna livet är först och främst att ta emot och välkomna Jesus att ta över ledningen av vårt liv. Det nya året är en bra anledning att förnya vår överlåtelse till honom, så att han kan göra stora ting i och genom oss liksom han gjorde med Maria.

I dagens evangelium om Jesu födelse ser vi hur Maria reagerade på detta stora. ”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det” (Luk 2:19). Här får vi en bild av vad det innebär att leva i bön och kontemplation. Det som händer i vårt liv måste vi ta till vårt hjärta och begrunda och betänka vad Gud vill säga oss genom det som sker. Vi tror på Guds kärleksfulla försyn och inte på ett blint och oblikt öde. Gud vill visa oss sin nåd och kärlek mitt i det liv där vi lever. När vi blir medvetna om detta, blir livet helt annorlunda. Vi börjar förstå att Gud alltid finns med i vårt liv, visserligen osynlig och fördold, men han har alltid något att säga oss för att hjälpa oss att hantera allt det vi är med om i vårt liv. När vi öppnar oss för denna nåd, får vi också kraft att reagera på ett helt annat sätt. Vi får Guds kraft och hjälp att förmedla hans kärlek och godhet till alla vi möter. Vi får hans nåd att motsätta oss allt som strider mot honom, allt som är ont och strider mot rättfärdighet och kärlek.

I dagens andra läsning ur Galaterbrevet förklarar Paulus denna bödens gåva ännu tydligare. Gud har sänt sin Sons ande in i vårt hjärta (jfr Gal 4:6). Inifrån talar Anden till oss och hjälper oss att ta emot Gud, att be till honom - och att säga som Jesus säger: ”Abba! Fader!”. Då får vi också kraft att handla i Jesu anda. Denna Andens gåva har vi fått redan i vårt dop. Genom konfirmationens sakrament har Andens gåvor blivit ännu mer verksamma i oss. Men vi måste lära oss ännu mycket mer att ta emot denna stora gåva och omsätta den i praktiken. Också här behöver vi Jungfru Marias hjälp och förbön. Därför ber vi ”Var hälsad Maria”. Därför ber vi Rosenkransen. Vi vill liksom krypa in i Marias bön och bli ett med henne när hon vänder sig till sin Son.

Vi vet att Jungfru Maria som den Obefläckade var helt befriad från allt vad synd heter. Därför kunde hon som Johannes av Korset säga vara lyhörd för alla den Helige Andes inspirationer. Anden vill ständigt inspirera och hjälpa oss att göra och säga det som är rätt och fint. Anden är alltid verksam inom oss för att göra oss till människor som lyssnar till Guds ord och vill förverkliga hans vilja. I bönen får vi öva upp denna kapacitet, så att vi när det kommer till kritan verkligen förverkligar Guds vilja och sprider hans kärlek. Jungfru Maria vill hjälpa oss att öppna oss för denna stora uppgift. Hon vill inte dra uppmärksamheten till sig själv utan bara peka vidare på Jesus. Hon för oss allt djupare in i vår relation till honom, så att vi kan tala Jesu ord, göra Jesu gärningar och tänka Jesu tankar.

En av de kortaste och vackraste Maria-bönerna kommer från den engelske jesuiten Gerald Manley Hopkins: ”*Be thou my atmosphere* – var du min atmosfär”. Maria skapar en godhetens och kärlekens atmosfär omkring sig. Där hon finns med bereder man väg för Jesus och hans godhet. Hon vill sprida denna vänliga, omtänksamma atmosfär som rådde i hemmet i Nasaret omkring sig. Idag vill vi därför be att hon också här i Malmö skall sprida denna atmosfär av godhet och kärlek, så att det blir slut på alla dessa skjutningar och våldsdåd. Varje nyårsdag ber vi speciellt om Marias hjälp för vårt kära Malmö, så att Guds välsignelse får vila över denna stad och fördriva allt vad våld, ondska och synd heter.

Det är en stor glädje att det finns en vacker staty av Guds Moder här i Malmö utanför vår kyrka Sankta Maria i Rosengård. Tänk om den kunde bli målet för vallfärder och att man samlades regelbundet där för att be rosenkransen för Malmös förnyelse. Marias atmosfär kan bli botemedlet mot våldets herravälde i denna stad. Jag är mycket tacksam för denna Maria-staty och att den har respekterats. Tyvärr har vi på flera ställen i vårt land sett att Maria-statyer vid våra kyrkor har skändats och vandaliserats: i Karlskoga, i Växjö, i Linköping och nu senast i Göteborg, där hennes staty styckades i sex delar som återfanns på en soptipp. Vi får verkligen glädja oss åt att Marias staty här i Malmö har respekterats – till skillnad från Zlatans staty. Det finns hopp för Malmö – kanske också för Malmö FF. Jungfru Maria är alltid hoppets Moder. Därför får vi inte förtrötta under detta nya år utan fortsätta att be om Jungfru Marias förbön för Malmö. Hon får också hjälpa oss alla att lära oss att lyssna till den helige Andes inspirationer så att vi kan bli mer trogna lärjungar till hennes Son och omsätta vår tro i handling. Tillsammans med Maria får vi begrunda de stora ting som vår Herre har gjort för oss och fortsätter att göra till tidens slut, han som lever och råder i alla evigheters evighet.