

## Långfredagen 2018

Vi kan aldrig visa vår kärlek på ett mer övertygande sätt än genom att ge vårt liv för någon annan. Jesus har gett sitt liv för var och en av oss, för oss alla. Alltsedan dess har otaliga kristna gått i hans fotspår och gett sitt liv för andra och i andras ställe. Vi känner alla till den helige Maximilian Maria Kolbe som gav sitt liv i utbyte mot en familjefader i Auschwitz. Just nu läste vi om en fransk gendarm som intog en kvinnlig gisslans plats i Sydfrankrike och fick plikta med sitt liv. Vad som inte framgick i alla medier var att han för några år sedan genomgick en djup omvändelse som katolik. Ungefär samtidigt läste vi att säkerhetspersonalen vid köpcentret i Sibirien satte sig själva i säkerhet och inte brydde sig om att rädda barnen som innebrändes. Vi vet inte hur vi själva skulle reagera i en svår situation. Men vi kan alltid be om Jesu hjälp att vara trogna om vi skulle hamna i en sådan valsituation. Om vi dag efter dag överlåter oss åt Jesus och offerar vår dag till honom, kan vi börja öva in detta offer av oss själva.

Genom sin död på korset har Jesus öppnat vägen till det eviga livet för oss. Hur skulle vi då kunna låta bli att ge vårt liv som gengåva till honom? Om vi tillhör Jesus Kristus måste vi ju visa det i ord och handling. Allt vad vi är är Guds gåva till oss. Allt vad vi gör kan bli vår gengåva till honom. Genom vårt dop är vi tecknade med korsets heliga tecken, tecknet på den kärlek som fick Jesus att ta på sig vår död, vårt lidande och vår synd. Det vi inte kan bära, ville han bära i vårt ställe. Det betyder att vi aldrig är ensamma i det som är tungt och svårt. Han är med oss när lidandet kommer över oss. Han vill rädda oss när synden övermannar oss. Han vill bära oss genom dödens fasa och in i det eviga livet. Därför är det så viktigt att vi inte lämnar honom utanför i det vanliga och trevliga liv som vi så ofta lever. Har vi inte vant oss vid att vara förenade med honom i vårt vardagliga liv, då är det inte så lätt att plötsligt förstå att han är med oss när livet blir tungt och svårt. Därför är det A och O för oss att vänja oss att leva på tu man hand med honom, dag efter dag, stund efter stund. Korset skall påminna oss om det. Därför brukar vi sätta upp ett kors på väggen i vårt hem. Många bär ett kors om halsen, öppet eller under skjortan. Vi behöver ofta yttre tecken som påminner oss om att Jesus är med oss, hjälper och stöder oss, men också att han väntar på vårt svar. Kärlek föder genkärlek. Gåva föder gengåva. Kärlek måste bli ömsesidig. Kärlek måste få sista ordet.

Många kristna som kommer till Sverige tycker att det är svårt att bevara sin tro i ett sekulärt samhällsklimat. Det saknas yttre tecken på Guds närvaro. Att tro på Gud är ganska ovanligt, ja, det ses inte alltid med blida ögon. Man vill till och med stänga religiösa skolor. Man kan känna sig ganska trängd på arbetsplatsen och utsatt i skolan som Kristi lärjunge. Men är det inte det som Jesus menar med

att vi skall ta vårt kors och följa honom? När det inte är så populärt att tillhöra Kristus och Kyrkan får vi en chans att visa att vi menar allvar med vår tro. Vi bryr oss inte bara om vad folk tycker och tänker. Vi blir befriade från slaveriet av att vara alla till lags. Vi får av hela vårt hjärta bekänna att vi tillhör Jesus utan att fästa oss vid vad andra säger. Vi blir fria, frimodiga och vågar stå upp för vår tro. Egentligen är det en underbar möjlighet att visa att vi vågar bekänna vår tro. Det blir vårt sätt att tacka Jesus för att han har givit sitt liv för oss på korset. Vi behöver inte alltid vara så rädda och försiktiga, ja, fega. Även om vi kan få några smällar och få höra lite nedsättande kommentarer, så tror jag att vi i grund och botten blir mer respekterade om vi vågar stå upp för vår heliga tro och vara stolta över Korsets heliga tecken.

Det mest övertygande tecknet på att vi verkligen tillhör en korsfäst Herre är att vi känner igen honom i vår nödlidande medmänniska. Vem hon än är, vad hon än har gjort, är vi förpliktade att visa henne den kärlek, den Jesu kärlek, som vi som döpta får förvalta och förmedla. Ibland kan det ta tid för oss att känna igen Jesus i vår lidande medmänniska. Jesus kan möta oss i otaliga gestalter. Melito av Sardes säger: ”Han är den som utstod mycket i många. Han är den som blev dräpt i Abel, och bunden i Isak, och landsförvisad i Jakob, och såld i Josef, och utsatt i Mose, och slaktad i lammet, och förföljd i David, och vanärad i profeterna”. Så fortsätter det genom historien med dess otaliga offer för våld, förtryck och krig. Jesus fortsätter att lida till tidens slut i sina lidande lemmar. Paulus säger till och med att vi får komplettera och fullborda det som fattas i Jesu lidande. Vi är så förenade med honom att vi får dela hans lidande som fortsätter i oss. Vi kan infoga våra små eller större lidanden i hans korsoffer. Vi kan bära en liten flis av hans heliga kors genom våra alldagliga små offer. Och det hjälper, det vet jag av egen erfarenhet, jag brukar tänka på det när artrosen sätter in. Vi har något att ge Jesus i gengäld för allt vad han utstått för vår skull på korset.

När vi strax går fram för att hylla Jesu heliga kors, då får vi ta med oss allt lidande, både vårt eget, det som våra kära bär på och i sista hand hela världens ofattbara börda av sönderslitande lidande. Lidandet kan faktiskt skapa ett slags universellt brödra- och systraskap. När vi börjar känna igen något av Jesu lidande ansikte i våra medmänniskors ansikten då förändras allt. Den som tidigare verkade osympatisk eller rentav var en fiende, blir en broder och syster i Kristus. Det är bara Jesus som genom sitt lidande kan bryta ner de gränser som vi ofta bygger upp mellan oss människor. I våra församlingar har jag mött många som har utsatts för lidande och förföljelse i svåra konflikter och krig, men hos många av dem har jag sett att Jesu heliga kors har besekrat allt vad hat och bitterhet heter. Därför kan jag bara tacka Jesus för att hans kors kan segra i oss som tillhör honom, vad vi än fått utstå eller lida. Korset leder alltid till nytt liv, till försoning och uppståndelse.