

Barmhärtighetens år är ett år av "caritas"

Julen är inte här än, men vi vet redan att i härbärgets i Betlehem fanns ingen plats för Maria och Josef för drygt två tusen år sedan. Men snart kommer påve Franciskus att öppna en dörr som vi alla är inbjudna att gå in genom: det är Barmhärtighetens heliga dörr.

Barmhärtighetens jubelår börjar den 8 december 2015 med att påve Franciskus öppnar den Heliga dörren i Peterskyrkan i Rom. Men redan den 29 november öppnade han under sin afrikanska resa en Barmhärtighetens dörr i katedralen i Bangui, den av inbördeskrig svårt prövade Centralafrikanska republikens huvudstad. Efter den 8 december kommer heliga dörrar att öppnas i alla basilikor i Rom och sedan i katedraler och kyrkor runt om i hela världen.

"Caritas" (kärlek/kärleksgärning) kommer att få en särskild plats under Barmhärtighetens år. Den 18 december i år kommer påven att besöka Caritas Roms vandrarhem nära stationen Trastevere i Roms centrum och där öppna en Kärlekens dörr, **en Caritas-dörr**.

Inför detta jubelår inbjuder påven oss alla att gå in genom de heliga dörrarna, därför att det kommer för oss att bli "ett betydelsefullt tillfälle av nåd och andlig förnyelse". Han ber oss att så upptäcka rikedomerna som finns i det andliga, men också i att göra praktiska kärleksgärningar. Genom dem kan vi återupptäcka vår förmåga att vara barmhärtiga mot våra systrar och bröder.

"Låt oss återupptäcka dessa praktiska kärleksgärningar: att ge dem som hungrar mat, ge dem som törstar att dricka, klä dem som är nakna, bota de sjuka, besöka dem som är i fängelse och begrava de döda", skriver påve Franciskus i bullan som utlyste Barmhärtighetens år.

Vi alla inbjuds alltså att under detta år vara barmhärtighetens representanter och svara på påvens uppmaning genom att göra "caritas".

Därför uppmanar Caritas Internationalis oss att tillsammans välkomna främlingen – som de flyktingar som nu kommer till oss i Europa från krigshärjade länder med bara hopp i bagaget – genom att ge de hungriga mat, de törstiga att dricka och ge de nakna kläder. Vi kan också bota de sjuka och ge dem som drabbats av HIV medicin och omsorg och vi kan hjälpa till att ge dem som dör i ebola en värdig begravning. Och vi kan alla be för dem som är ensamma och sitter i fängelse.

"Må Kyrkan under detta jubelår vara en återklang av Guds ord som ljuder starkt och klart som ett budskap om och tecken på förlåtelse, kraft, hjälp och kärlek", skriver påve Franciskus.

Genom att utföra praktiska och andliga gärningar och genom att stödja Caritas arbete och sprida "caritas" kan vi alla berika den "källa av glädje, stillhet och fred" som är barmhärtighetens mysterium som för oss närmare Gud.

För som påve Franciskus påminner oss: "Litet barmhärtighet gör världen mindre kall och mer rättfärdig"