

## **Herdabrev från de nordiska biskoparna angående den aktuella flyktingsituationen**

”Jag var hemlös och ni tog hand om mig” (Matt 25:35) – dessa Jesu ord är idag mer relevanta än någonsin. Inte sedan andra världskriget har så många människor flytt från förföljelse, krig och terror. Folk från främmande länder – från Syrien, Irak, Eritrea och Somalia – strömmar till vårt land för att söka skydd, för fred och för en plats där de kan bo i trygghet. Många av våra politiker försöker hitta sätt att hjälpa dessa människor och att dela flyktingströmmarna rättvist, så att alla länder kan bidra.

Vi upplever å ena sidan en stor vilja att hjälpa till bland befolkningen i våra länder. Tusentals frivilliga hjälper nykomlingarna, inte bara materiellt, utan också genom sin hjälp med myndigheter, med språkundervisning, i organisationen av fritidsaktiviteter, med integrationen i våra samhällen. Många gör detta rotat i en medveten, kristen tro.

Samtidigt märks å andra sidan att rasistiska och främlingsfientliga tendenser i vårt samhälle blir starkare – särskilt i sociala medier. Här utmanas vi kristna på ett särskilt sätt, genom att vi främjar tolerans och respekt, för mänsklig värdighet och kärlek till vår nästa, bortom gränsen för religion, språk och ras.

Vi – biskoparna i de nordiska länderna – vill därför påminna alla våra troende, att medvetet leva de kristna värderingarna om kärlek till vår nästa och barmhärtighet, och att stå upp mot alla former av rasism, främlingsfientlighet och diskriminering, inte minst eftersom många av våra församlingsmedlemmar har kommit till oss som invandrare eller flyktingar. På så sätt ger vi i dag och i den nuvarande situationen en stark vittnesbörd om vår tro på den Gud, som i Jesus Kristus blev en av oss och som sade: "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig". (Matt 25:40)

**Biskoparna i den nordiska biskopskonferensen, Magleås, 5 sept. 2015 för kungörelse i alla söndagsgudstjänster den 13 sept. 2015**