

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för Stockholms katolska stift

Organisationsnummer 252002-6531

Räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31





| Innehåll | Sida |
|--|------|
| Förord | 3 |
| Biskopens ord | 3 |
| Stiftsvallfärd till Rom för helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad | 4 |
| Påve Franciskus besökte Lund och Malmö | 5 |
| Franciskusdagen | 5 |
| Caritas Sverige – arbetet under 2016 | 6 |
| Fastighetsprojekt | 7 |
| Stiftets finanser verksamhetsåret 2016 | 8-14 |
| Statistik för Stockholms katolska stift | 15 |



Förord

2016 har i många avseenden varit ett speciellt år för Stockholms katolska stift. Året var utlyst av påve Franciskus till ett extraordinärt jubelår: Barmhärtighetens jubelår. Jubelår ger oss möjlighet att fördjupa vår tro och att leva vår kristna vittnesbörd med ett förnyat engagemang. Och var det något katoliker i Sverige fick möjlighet till under året så var det just det: att fördjupa vår tro och leva vår kristna vittnesbörd.

Redan före årsskiftet blev det känt att vi under 2016 skulle få ett nytt svenskt helgon. Och i januari blev det officiellt att påve Franciskus skulle besöka vårt land under hösten. Dessa två världsnyheter möttes av glädje, stolthet, entusiasm och förväntningar. Helgonförklaringen och påvebesöket har präglat året i vårt stift i allra högsta grad.

Stiftets ambition var att så många katoliker som möjligt i Sverige skulle få tillfälle att fira helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad. Samma ambition fanns kring påve Franciskus besök; alla som ville skulle erbjudas möjlighet att få se och fira mässa med den Helige Fadern.

Detta krävde förstås stora förberedelser och mycket resurser men det gav oss också mycket tillbaka. Vi har sett ett påtagligt ökat intresse för katolska kyrkan i både media och bland allmänheten i Sverige men allra starkast känner vi nog årets händelser i våra hjärtan som har fått fyllas av stor värme och glädje. Som biskop Anders beskrev det i sitt tack till påve Franciskus: ”Dessa dagar har varit dagar i trons glädje, vi har förnyats i kärleken och förnygrats i hoppet.”

Biskopens ord

År 2016 är ett viktigt år i vårt stifts historia. 1989 besökte den helige Johannes Paulus II som förste påve vårt land, och under 2016 kom påven Franciskus. Under mellantiden har situationen för vår kyrka i Sverige i hög grad förändrats och likaså det omgivande samhällets attityd till vår kyrka. Nu märkte vi tydligt att det finns ett genuint intresse och en positiv nyfikenhet. Hela det officiella Sverige ville ta emot påven och visa respekt för honom som en moralisk auktoritet i en förvirrad tid. Också helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad rönt stort intresse och togs väl emot i det offentliga rummet. Det finns en förväntan och en öppenhet för vad den katolska kyrkan står för. Nu hänger det på oss alla i stiftet att försöka motsvara och ta vara på denna nya attityd, som egentligen är ganska förvånansvärd i en så sekulariserad miljö som den svenska ändå är. Påvens besök kom till stånd främst av ekumeniska skäl. Tillsammans med lutheranerna skulle vi katoliker minnas reformationen i botens och försoningens tecken och gå vidare i dialog och samarbete, inte minst i arbetet för de nödlidande. Under 2017 får vi fortsätta att fördjupa vår relation till kristna i andra kyrkor och samfund. Juluppropet för flyktingar är en följd av detta ekumeniska åtagande. Många katoliker har kommit till vårt land som flyktingar under det senaste året, inte minst från Syrien och Eritrea. Det är en helig plikt för oss att ta emot dem med kärlek och omtanke i våra församlingar och missioner. Under 2017 hoppas vi att den kaldéiska kyrkan, som just nu byggs i Södertälje skall bli färdig som ett tecken på vår inom katolska enhet mellan olika traditioner. Eftersom denna kyrka är vigd till Jungfru Maria är det också ett viktigt tecken att den invigs just under 2017, när vi firar hundraårsminnet av Maria-uppenbarelserna i Fátima. Där upprepade Maria som så ofta sitt budskap: omvänd er till evangeliet.

Det är också min önskan och bön för oss alla: att vi under detta nya år omvänder oss till en allt trognare efterföljelse av Jesus, så att vi kan vittna om honom och sprida hans goda budskap i vårt land till alla som hungrar och törstar efter sanning och barmhärtighet.

+ Anders Arborelius ocd

+Anders Arborelius ocd

*Stiftsvallfärd till Rom för helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad*

Söndagen den 5 juni helgonförklarades Elisabeth Hesselblad av påve Franciskus på Petersplatsen i Vatikanen. Att en svensk helgonförklarad är mycket ovanligt, senast det hände var 1391 då heliga Birgitta kanoniserades av påve Bonifatius IX. Stockholms katolska stift organiserade en vallfärd till Rom för att närvara vid den unika händelsen. Omkring 250 pilgrimer från hela Sverige deltog i det officiella programmet kring helgonförklaringen arrangerat av Birgittasystrarna. I gruppen ingick också ekumeniska gäster från Sveriges Kristna Råd samt representanter från Herrljunga kommun där Elisabeth Hesselblad föddes. Stiftsvallfärden pågick 2-7 juni och flygresorna till Rom gick från Arlanda, Landvetter och Kastrup.

Det officiella programmet startade lördagen den 4 juni men redan på fredagen inledde biskop Anders stiftsvallfärden genom att fira en högtidlig mässa i basilikan San Paolo fuori le Mura. På lördagen gick en botprocession från Petersplatsen in genom den Heliga Porten i Peterskyrkan. Därefter följde mässa med kardinal Angelo Comastri. Ett fint minne för många svenska pilgrimer var att tillsammans under mässan sjunga "Blott en dag ett ögonblick i sänder"; en psalm som moder Elisabeth tyckte mycket om. Söndagen den 5 juni var det dags för höjdpunkten på resan: den högtidliga helgonförklaringsmässan med påve Franciskus på Petersplatsen. Mässan var vacker och stämningsfull. En rörande detalj var att den kubanske pojke som botades från sin svåra sjukdom på moder Elisabeths förbön deltog i ceremonin och bar fram hennes relikier. Mässan koncelebrerades av biskop Anders och tolv präster från stiftet. Bland ministranterna fanns nio unga män från Kristus Konungens församling i Göteborg. Tillsammans med Elisabeth Hesselblad kanoniserades även den polska prästen Stanislaus Papczynski som grundade marianerorden på 1600-talet. I publiken syntes många polska flaggor men även de svenska färgerna var väl representerade.

Tidigt på söndagskvällen samlades man åter för att fira högtidlig vesper i San Lorenzo in Damaso-basilikan med kardinal Angelo Amato SDB. På måndagen firades en tacksägelsemässa i kyrkan Il Gesù med kardinal och statssekreterare Pietro Parolin. För de flesta svenska pilgrimer blev mässan avslutningen på vallfärden och dagarna i Rom och de reste hem fyllda av intryck, känslor och upplevelsen av att ha bevittnat något historiskt. Helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad blev mycket uppmärksam i svensk media och flera av pilgrimerna medverkade i TV, radio och tidningar.

Firandet av helgonförklaringen i Sverige

Söndagen 12 juni hölls en mycket välbesökt tacksägelsemässa för helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad i katolska domkyrkan i Stockholm.

Med anledning av helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad anordnades även tre vallfärder i Sverige under sommaren och hösten 2016. Dessa gick till Djursholm, Falun och Herrljunga i närheten av helgonets födelseort; Fåglavik.



Påve Franciskus besökte Lund och Malmö

Den 25 januari 2016 blev det officiellt att påve Franciskus skulle komma till Lund för att tillsammans med ledare från Lutherska Världsförbundet uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen. Senast en påve besökte Sverige var 1989 så nyheten fick stort genomslag. Planeringen och förberedelserna för 31 oktober startade omgående. De som tillsammans hade ansvaret för arrangemanget var Lutherska Världsförbundet, Vatikanen samt Svenska kyrkan och Stockholms katolska stift i egenskap av lokala värdar. I Lund vilade förstas en del av det praktiska ansvaret på S:t Thomas katolska församling och Lunds Domkyrkoförsamling. Men för att genomföra ett påvligt besök krävs betydligt fler aktörer än så. Påven är ju inte bara en andlig ledare för 1,3 miljarder katoliker världen över utan också statsöverhuvud för Vatikanstaten. Det betydde att regeringen, UD och protokollet, Hovet, Säkerhetspolisen och polisen deltog från ett mycket tidigt skede.

Under våren arbetade styrgrupp och kommunikatörer efter att påven endast skulle tillbringa en dag i Sverige. I början av juni kommunicerade Vatikanen det som svenska katoliker hade hoppats: att påven skulle förlänga sin vistelse i Sverige för att på så sätt hinna fira en mässa. Då dag två endast skulle bestå av en katolsk mässa innan flygresan tillbaka till Rom innebar detta i praktiken att Stockholms katolska stift fick hela ansvaret för påvens övernattnings och för mässans genomförande.

Under sommaren kom direktiv om att den ekumeniska gudstjänsten och mässan inte fick hållas på samma plats. Detta ledde till en frustrerande och tidskrävande process pågick ända till slutet av september då det äntligen blev klart att mässan kunde firas på Swedbank stadion i Malmö. Att fira en mässa utomhus i november var förstas inte optimalt men det var det alternativ som fanns om vi ville erbjuda ett stort antal människor att få delta.

Personal från biskopsämbetet deltog i två förbesök i Vatikanen och ansvarade i samverkan med den Apostoliska Nuntiatoren för fem förbesök som Vatikanen gjorde i Lund och Malmö. De huvudsakliga arbetsområdena var säkerhet och logistik, mediehantering och liturgi. Under en allt intensivare planeringsfas hade man regelbundna möten och täta kontakter med alla medverkande, inte minst Malmö FF på Swedbank stadion och S:t Thomas församling i Lund.

När väl påvens plan hade landat inleddes ett intensivt dygn och det var mycket som ändrades och ordnades i sista sekund. Med mycket god vilja, hårt arbete och hjälp av många volontärer blev besöket av den Helige Fadern precis så lyckat som man hade kunnat önska och omkring 15 000 personer deltog på den påvliga mässan som hölls på Swedbank stadion den 1 november.

Påvens besök fick mycket stor uppmärksamhet i media och såväl den ekumeniska gudstjänsten i Lund som den heliga mässan i Malmö direktsändes av SVT.

Franciskusdagen

Den 1 oktober 2016 hände något unikt i Stockholm: för första gången firade en katolsk biskop en mässa under bar himmel och för första gången ägde en djurvälsignelse rum mitt i staden.

Den helige Franciskus är älskad och hade lockat till sig många barn, ungdomar och vuxna från hela Sverige till Kungsträdgården denna soliga dag. Biskop Anders predikade om barnens betydelse i kyrkan och barnen stod i fokus: det blev en teateruppvisning om helgonets liv och efter mässan erbjöds bullar och saft till alla barn, ponnyridning, sång, dans, fiskdamm och ansiktsmålning.

Djuren intog en särskild plats denna dag. Många hade tagit med sig sina älskade vänner och var lyckliga över att få dem välsignade. Franciskusdagen i Kungsträdgården blev en succé som vi ser fram emot att få göra om igen i höst.

*Caritas Sverige – arbetet under 2016*

För Caritas Sverige var 2016 ett märkesår då vi firade vårt 70-årsjubileum. Vi bildades den 23 februari 1946 då biskop Müller grundade "Caritas Sueciæ. Svensk katolsk hjälpverksamhet". Europa var då en världsdel i ruiner och Sverige, som hade varit förskonat från krigets härjningar, hade blivit en fristad för tiotusentals flyktingar. Samtidigt överhopades den katolska kyrkan i Sverige med förfrågningar också från utlandet om hjälp och svensk hjälp skickades ner till flera ödelagda länder. Vårt jubileum firade vi med en tacksägelsemessa tillsammans med biskop Anders i S:ta Eugenia den fjärde advent.

År 2016 gav oss också bekräftelse på att vår satsning på tre områden – arbetet tillsammans med församlingarna, arbetet för flyktingar, asylsökande och papperslösa och arbetet för humanitära insatser i utlandet – är det sätt som vi tills vidare ska och kan arbeta på. Arbetet tillsammans med församlingarna, som biskop Anders har lagt oss särskilt om hjärtat, utvecklades ordentligt under året. Skälet var inte minst det stora antal flyktingar och asylsökande som anlände hit framför allt i slutet av 2015 och början av 2016. Våra katolska församlingars svar på denna flyktingsituation var mycket glädjande. Ett stort engagemang växte fram och initiativen var många.

I början av 2016 tog riksdagen beslut om att stödja lokala projekt för mottagandet av de nyanlända. Vårt katolska stift fick ta emot 1,35 miljoner kronor och Caritas Sverige kunde till dessa lägga 780 000 kronor som var kvar från adventsinsamlingen 2014. När året var slut hade nästan hela summan delats ut till de många projekt som blommade i församlingarna. Flera av dem var ekumeniska och interreligiösa samarbeten och andra var samarbeten med kommuner och länsstyrelser.

Samarbete är viktigt även för Caritas Sveriges eget arbete för flyktingar, asylsökande och papperslösa. Det handlar främst om att hjälpa våra medmänniskor att hitta rätt i systemet och ge dem råd och juridiskt stöd, så att de kan finna det skydd de söker. Detta gjorde vi genom att samarbeta med bland andra Rådgivningsbyrån, FN:s UNHCR och Migrationsverket och ekumeniskt med Sveriges Kristna Råd. Samtidigt driver vi själva "Mötesplats Caritas" i Stockholm som fick en nytändning under fjolåret. Antalet "besökare" ökade markant och till aktiviteterna som vi, våra praktikanter och volontärer erbjöd hörde språkundervisning och personlig rådgivning. Dessutom betyder gemenskapen på mötesplatsen en möjlighet för dem som kommer att vara sig själva och "få vara hemma". Det finns ytterligare en del av detta arbete, en som inte syns och som vi inte talar så mycket om. Det är biståndet vi ger till offer för människohandeln. För Caritas Sverige är det en stor, men diskret satsning. Värdefullt för det arbetet var det stöd vi fick till detta, framför allt från Tyskland.

Ett viktigt arbete som vi vill förbättra och öka är påverkansarbetet bland våra politiker och makthavare, men också bland allmänheten. Det arbetet utför vi såväl själva här hemma som på europeisk och internationell nivå tillsammans med Caritas Europa och Caritas Internationalis. Vårt tredje arbetsområde är insamlingsverksamheten till humanitära insatser. Det speglar hur världen mår. Även under 2016 måste alltför många människor överge sina hem på grund av konflikter, naturkatastrofer eller övergrepp. Med hjälp av det 90-konto som är tillskrivet Caritas Sverige, möjligheten att "swisha" in en gåva och en försiktig satsning på annonsering kunde vi under fjolåret skicka iväg omkring 5 miljoner kronor till behövande i olika länder. De största beloppen gick till torkans offer i Afrika, till orkanoffren i Haiti, till offren för jordbävningen i Ecuador och fortsatt till flyktingprojekt i länder i Mellanöstern, Irak och centrala Afrika.

P. Henrik Alberius OP



Fastighetsprojekt

Kristus konungens församling, Göteborg

Kyrktornet har under året 2016 genomgått en kraftig fasadrenovering. Initialt var det tänkt att tegelfasaden skulle fogas om. Under arbetets gång upptäcktes allvarliga fuktskador i form av rostiga förstärkningsjärn samt att skalmuren hade sprängts loss från bakmuren. Detta på grund av isbildning i tegelväggen. Skadorna var så omfattande att det fanns risk att skalmuren skulle rasa. Den befintliga skalmuren revs ner på tre sidor av tornet och ersattes med en ny. Arbetena började i april 2016 och kommer att avslutas i mars 2017.

Korets fasadväggar mot söder och väster har renoverats utvändigt. Tegelfogar har gjorts om. Takfot, ventiler anslutning mellan fönster och tegelvägg har fått ett nytt utförande så att vatten inte skall kunna tränga in i tegelkonstruktionen och därmed orsaka en fuktskada. På insidan har kormålningar fotograferats och inventerats. Därefter har fuktskadade kormålningar rivits. För närvarande har dessa ersatts med kompresser som skall driva ut fukten från murverket. Idag finns fuktmätare som ger indikation på hur muren torkar.

Viktor Rydbergsgatan 12, Göteborg

Kyrkan äger fastigheten på Viktor Rydbergsgatan 12 som är belägen bakom konserthuset vid Avenyn. Tidigare tillhörde byggnaden skolsystrarna av Notre Dame, som hade den katolska skolan. När systrarna lämnade Göteborg övergick byggnaden till katolska stiftet. Från och med den 1 oktober 2016 har stiftet tecknat ett hyreskontrakt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Under sommaren och hösten 2016 har fastigheten rustats upp. Invändiga ytskikt har återställts till ursprunglig standard. Utvändigt har rabatter och grönytor återställts.

Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka, Södertälje

Den 17 december lades grundstenen för Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje. Projektet består av ett kyrkorum samt lokaler för undervisning och kulturella aktiviteter. Kyrkan planeras vara färdigställd i slutet på 2017.

S:t Eriks katolska domkyrka, Stockholm

Tak- och fasadrenovering av domkyrkan har utförts under år 2016. Renoveringen har bestått av en omfogning av tegelfasaderna samt renovering av fasadornamenten av betong som skadats av väder och vind. Skadat tegel har bytts ut. Rosettfönster har förstärkts med en stålkonstruktion. Taket har renoverats och försetts med taksäkerhetsanordningar.

Ny tillbyggnad på Marielund

Snart kommer stiftsgården Marielund på Ekerö att kunna ta emot fler gäster. Grunden till den efterlängta tillbyggnaden lades sommaren 2016 och väggarna restes under hösten. Den nya byggnaden är sammanlänkad med stora husets äldre delar och ligger naturnära. Byggprocessen har gått som planerat och förhoppningen är att det nya huset ska stå klart under våren 2017 med tio nya gästrum.

Förvärv av musikhuset i Karlskrona

Katolska kyrkan avser att bilda en ny församling med utgångspunkt i Karlskrona. Därför har Stockholms katolska stift förvärvat musikhuset på S. Kungsgatan 1 i Karlskrona centrum. Musikhuset blir en byggnad med både verksamhetslokaler, kyrkorum och tjänstebostad för prästen på samma ställe.



Stiftets finanser verksamhetsåret 2016

Stiftets verksamhetsår 2016 blev ett år att minnas för lång tid framöver. Påvebesök, helgonförklaring, uppstart av "Jungfru Maria kyrka" i Södertälje, utbyggnad av vår stiftsgård i Marielund på Ekerö, förvärv av "Musikhuset" i Karlskrona, renovering av domkyrkan, renovering av Kristus Konungens kyrka i Göteborg samt en omfattande utökning av stiftets karitativa insatser genom Caritas och PLA. En stor bidragande orsak till den ökade möjligheten att hjälpa går att finna i de insamlingar som skett genom vårt 90-konto som under året fått full genomslagskraft. Regeringen bidrog med ett ytterligare anslag för arbete med flyktingar under året med 400 tkr. Stiftets finanser har medgett att vi under verksamhetsåret har kunnat vara mer offensiva vilket har visat sig i en ökad investeringsvilja, innehållande bl.a. omfattande renoveringar, men också nyinvesteringar. Dessa investeringar har skett i påvebesök, byggnader och bilar men har också resulterat i ett antal nyanställningar både bland våra präster och tjänstemän.

I takt med att vår kyrka växer och att medlemsantalet ökar bör också stiftets ekonomi förbättras. Att blivande medlemmar registrerar sig och erlägger kyrkoavgift är fortsatt av central ekonomisk betydelse. Antalet medlemmar uppgick den sista december 2016, till ca 116 000. Att uppnå en ekonomi i balans, med ett långsiktigt mål att få vår kyrka att växa, har från ansvariga i ledningen prioriterats de senaste 4-5 åren. Nu börjar vi kunna se resultatet av detta arbete. Utan samtliga medarbetares gemensamma insatser, hade detta långsiktiga mål inte varit möjligt att uppnå. Ser vi framåt, och då i första hand fokuserar på verksamhetsåret 2017, är målet att konsolidera de större projekt som nu pågår i stiftet. Det är viktigt att avsluta dessa projekt, innan vi påbörjar några nya. En allmän försiktighet, med fokus på väsentlighet och risk, en minskad kostnadsmassa samt god vetskap om var och hur våra finansiella medel skall placeras kommer att stå i centrum under 2017. Trossamfundet Romersk-katolska kyrkans redovisningsprinciper har under räkenskapsåret förändrats i jämförelse med föregående år. Innebörden av denna förändring är att vid beräkning av våra prästers pensionsskuld, används numera en av vår revisor godkänd, diskonteringsränta om 2 %. Skälet till förändringen är att en utomstående läsare av vår årsredovisning skall få en mer rättvisande bild över hur denna pensionsskuld förändras över tid. I övrigt redovisar vi vår ekonomi i enlighet med K-3 regelverket där ovan nämnda pensionsskuld redovisas till verkligt värde i trossamfundets balansräkning.

2016 var ett omvälvande år i världen, präglad av flera oväntade utfall i Brexit-omröstningen och i det amerikanska presidentvalet. Detta har bidragit till och spätt på oron i världsekonomin. Hur påverkas trossamfundet Romersk- katolska kyrkan av det allmänna ekonomiska läget i vår värld? Frågan är återigen och alltid aktuell då delar av vår ekonomi är direkt beroende av vad som händer utomlands och då i synnerhet inom EU. I EU inträffar två viktiga val under 2017; i Tyskland och i Frankrike. Utgången av dessa val kommer med stor sannolikhet att påverka ekonomin i hela EU-området och naturligtvis även i de nordiska länderna.

Våra generösa donatorer i bl.a. Tyskland har under året gett vår kyrka fortsatt stöd vilket vi är mycket tacksamma för. Donationer från dessa länder riktar sig numera mer till enstaka projekt i mindre länder som Lettland, Estland och Litauen. Vår förhoppning är att stödets fortsatta storlek under kommande år skall vara i likhet med det vi erhållit under 2016.

En ekonomi i balans tillsammans med en lite mer försiktig ekonomisk hållning borgar för en fortsatt positiv utveckling av vår kyrka under de kommande verksamhetsåret 2017. Med gemensamma krafter och en stabil ekonomi skall vi tillsammans fortsätta att bygga vår kyrka i Sverige!



Ett stort tack till samtliga kollegor och medarbetare, på och utanför Biskopsämbetet, som har gjort det möjligt att genomföra de aktiviteter vi i Stockholms katolska stift har fått uppleva under 2016. Speciellt tack till ekonomirådets och byggrådets ledamöter, våra medlemmar, församlingar samt leverantörer.

Staffan Livehed
Ekonomichef

**Koncernens resultaträkning**

| | 2016-01-01 | 2015-01-01 |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| Verksamhetens intäkter | | |
| Kyrkoavgift | 185 845 | 173 426 |
| Gåvor och insamlade medel | 18 279 | 12 002 |
| Nettoomsättning | 4 392 | 4 825 |
| Verksamhetsbidrag | 22 266 | 19 250 |
| Verksamhetens sidointäkter | 4 010 | 4 576 |
| Övriga intäkter | 2 124 | 2 271 |
| Summa verksamhetsintäkter | 236 916 | 216 350 |
| Verksamhetens kostnader | | |
| Anslag och förmedlade bidrag | -103 386 | -82 203 |
| Övriga externa kostnader | -39 364 | -29 145 |
| Personalkostnader | -86 727 | -95 624 |
| Avskrivningar | -2 637 | -2 487 |
| Summa verksamhetskostnader | -232 114 | -209 459 |
| Verksamhetsresultat | 4 802 | 6 891 |
| Resultat från finansiella investeringar | | |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar | 3 626 | 3 760 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 379 | 293 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -220 | -475 |
| Summa finansiella poster | 3 785 | 3 578 |
| Resultat före skatt | 8 587 | 10 469 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 8 587 | 10 469 |

**Koncernens balansräkning**

| Tillgångar | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Anläggningstillgångar | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | |
| Byggnader | 24 106 | 20 543 |
| Förbättring på annans fastighet | 32 943 | 32 656 |
| Pågående nyanläggning, Bonde | 3 000 | 0 |
| Pågående nybyggnad, Södertälje | 21 975 | 4 944 |
| Markanläggning | 829 | 888 |
| Inventarier | 26 | 347 |
| Pågående om- och tillbyggnad | 8 562 | 730 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 91 441 | 60 108 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | |
| Andelar i bostadsrättsförening | 5 900 | 5 900 |
| Andra långfristiga lånefordringar | 40 945 | 31 753 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 51 091 | 48 686 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 97 936 | 86 339 |
| Summa anläggningstillgångar | 189 377 | 146 447 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Varulager | | |
| Lager och pågående arbeten | 1 660 | 2 068 |
| Summa varulager | 1 660 | 2 068 |
| Kortfristiga fordringar | | |
| Kundfordringar | 815 | 743 |
| Övriga fordringar | 1 523 | 538 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4 498 | 2 858 |
| Summa kortfristiga fordringar | 6 836 | 4 139 |
| Kortfristiga placeringar | 16 | 16 |
| Kassa och banktillgodohavanden | 67 381 | 83 007 |
| Summa omsättningstillgångar | 75 893 | 89 230 |
| Summa tillgångar | 265 270 | 235 677 |

**Koncernens balansräkning**

| Eget kapital och skulder | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Eget kapital | | |
| Fria reserver | 62 709 | 66 217 |
| Ändamålsbestämda medel | 47 130 | 35 035 |
| Summa eget kapital | 109 839 | 101 252 |
| Avsättningar | | |
| Avsättningar för pensioner | 130 455 | 117 981 |
| Summa avsättningar | 130 455 | 117 981 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder | 506 | 1 896 |
| Summa långfristiga skulder | 506 | 1 896 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Förskott från kunder | 2 | 0 |
| Leverantörsskulder | 4 228 | 2 316 |
| Skatteskulder | 9 | 77 |
| Övriga skulder | 14 455 | 8 069 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 776 | 4 086 |
| Summa kortfristiga skulder | 24 470 | 14 548 |
| Summa eget kapital och skulder | 265 270 | 235 677 |

Utdrag ur årsredovisningen för Romersk-katolska kyrkan, organisationsnummer 252002-6531.
Hela årsredovisningen finns publicerad på stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se.
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr).

Koncernens intäkter 2016



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Kyrkoavgifter | 185 845 tkr |
| Statsbidrag | 7 998 tkr |
| Bidrag från Tyskland | 10 843 tkr |
| Insamlat till Jungfru Maria kyrka | 12 229 tkr |
| Gåvor | 1 090 tkr |
| Gåvor till Caritas | 4 961 tkr |
| Hyresintäkter | 3 570 tkr |
| Veritas Förlag | 1 142 tkr |
| Stiftsgården Marielund AB | 3 415 tkr |
| Övriga intäkter | 5 823 tkr |
| Finansiella intäkter/kostnader | 3 785 tkr |
| Summa | 240 701 tkr |

Koncernens kostnader 2016



| | |
|--|--------------------|
| Biskopsämbete inkl officialatet | 24 506 tkr |
| Prästpensionsskulden | 12 474 tkr |
| Avskrivningar | 2 637 tkr |
| Råd | 405 tkr |
| Församlingar | 112 375 tkr |
| Nationell själavård samt orientalisk katolska kyrkor | 17 158 tkr |
| Särskild själavård | 1 969 tkr |
| Bidrag till ordnar | 6 361 tkr |
| Pensioner präster inkl bostäder | 3 966 tkr |
| Övrigt präster | 251 tkr |
| Nämnder och utskott | 3 952 tkr |
| Karitativ och social verksamhet | 7 272 tkr |
| Caritas projektutbetalningar | 5 903 tkr |
| SST o Caritas utbetalningar till projekt | 1 864 tkr |
| Prästutbildning och fortbildning | 3 553 tkr |
| Veritas Förlag | 2 083 tkr |
| Fastigheter | 3 455 tkr |
| Stiftsgården Marielund AB | 3 935 tkr |
| Övriga katolska verksamheter | 17 995 tkr |
| Summa | 232 114 tkr |

Statistik för Stockholms katolska stift per den 31 december 2016

| | 2016 | 2015 |
|--|---------|---------|
| Antal medlemmar | 116 031 | 113 053 |
| Antal biskopar | 1 | 1 |
| Antal präster | 157 | 164 |
| <i>Av dessa är 78 stiftspräster och 79 ordenspräster</i> | | |
| Antal icke prästvigda bröder i ordnar | 9 | 9 |
| Antal ständiga diakoner | 31 | 31 |
| Antal ordenssystrar | 157 | 165 |
| Antal döpta | 1 264 | 1 235 |
| Antal till första kommunion | 599 | 566 |
| Antal till konfirmation | 644 | 658 |
| Antal konversioner | 113 | 76 |
| Antal vigslar | 377 | 291 |
| Antal avlidna | 531 | 541 |
| Antal utträden ur kyrkan | 851 | 734 |
| Antal församlingar | 44 | 44 |



STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT
DIOECESIS HOLMIENSIS

www.katolskakyrkan.se